

JAARVERSLAG 1995

Beste genodigden en waarde Broeders der maandagvrienden,

Na het welkomwoord van onze voorzitter, is mij de taak opgedragen, als vervangend secretaris van Dhr. Hustinx, door middel van een beknopte verslaggeving D, de voornaamste activiteiten van het jaar te helpen herinneren.

In de eerste plaats wens ik het doel van de Broederschap der maandagvrienden te onderstrepen.

De broederschap der maandagvrienden heeft als doel: de leden nader tot elkaar te brengen, en dit middels bijeenkomsten waar zowel culturele als culinaire onderwerpen aan bod komen.

Op onze eerste algemene vergadering die plaats vond op maandag 19 december 1994 en waarbij het huishoudelijk reglement van de feitelijke vereniging werd vastgelegd, werd bepaald dat als oprichtingsdatum van de Broederschap der Maandagvrienden 16 mei 1994 gekozen werd, datum van intronisatie van onze broeder Julien Pauwels.

Dlu. Wilfried Lippens stelde Dhr. Julien Pauwels voor als voorzitter, terwijl hijzelf als erevoorzitter wilde funderen.

Zodoende werd het Bestuur unaniem als volgt verkozen

voorzitter: Julien Pauwels

ondervoorzitter: Lucien Leyseele

penningmeester: Wim Van Hoenacker

en commissaris: Stanislas Warchal

De notulen vermelden verder dat besloten werd geen nieuwjaarsreceptie in te richten, omdat de structuur voor de externe relaties nog niet was uitgebouwd.

Wat dit ook moge betekenen, het was in ieder geval met stijl omschreven.

Op 6 maart **1995** werd onze eerste uitstap georganiseerd ingericht door onze broeder Luc Biebaut Op het programma:

Bezoek aan de wijnkelders Grafé Lecoq et fils te Namen

Lunch in La Ferme du Quartier

Bezoek aan het museum van de prinsen van Croy

Hierbij blijven wij indachtig de deskundige uitleg in de kelders onder de Kathedraal en de botteling en degustatie in de trein-wijnkelders onder de Citadel.

.../. ..2

Côtes de Castillon, Graves, St-Esteffe, St-Emillion, Lalande de Pomerol, St-Veran, Sancerre, ons gehemelte werd door smaak gekweld, en wij vragen De prinsen van Croy om excuus voor het schrappen van dit bezoek.

Eveneens noteren wij het ontslag van Dhr. Engels en Dhr. Van Den Abeele wegens beroepsbezigheden.

Op uitnodiging vergezellen ons Dhr. Christiaan Van Parijs en Dhr. Roland De Mey en we hebben onze huisfotograaf gevonden Dhr. Arnold D'Haenens.

12 juni 1995 : richten wij onze tweede uitstap in :

Bezoek D.C.B.

en vandaar richting Nederland, De nederlandse gastronomie uittesten.

Geen brouwerij of stokerij op het programma, doch een uitdaging onder de leden, de oudste cafés spelen onderling te gaan betwisten.

Bezoek aan U.C.B. viel in duigen wegens reorganisatie.

Bezoek aan het waterbekken in Kluizen (idee van onze vriend Christiaan NoU) kon niet doorgaan wegens personeelsgebrek, tot onze voorzitter de touwtjes in handen nam met een rondleiding in het Centrum van Gent, en zo het culturele gedeelte van onze daguitstap spaarde.

Rond 11.30 h vet1rokken wij richting Nederland (Kloosterzande) waar we na onze Nederlandse gastronomische lunch ons begeven aan de oudste volkscafés spelen.

Wie kent nog? blaasbiljart, tritsen, trou-madame, tafelpieren, schreven, puiten, mannekesspel enz.

Laat ons hiervan herinneren, dat het zeker de moeite loont een namiddag in de vlaamse sporthal "De PIERBOL" te Kloosterzande te beleven.

Dhr. Alfons Hustinx deelt mede de plaats van secretaris vacant te verklaren wegens beroepsredenen, doch blijft lid.

Onze 3e uitstap, gaat door op **18 september 1995**.

Op het menu staat een bezoek aan de nougatfabriek VITAL en een bezoek aan het Museum rietgaverstede te Nevele.

Middagmaal in Restaurant "DEVOS" en vandaar naar Bachte-Maria-Leerne naar de graanstokerij FILLIERS.

Wij zijn nog dhr. VITAL dankbaar voor de deskundige uitleg en de lekkernijen waarmee hij ons vergastte.

Het museum "Rietgaverstede" te Nevele is zo klein aan de buitenkant maar wie het museum heeft gezien weet welke grote schatten verborgen zijn achter deze voorgevel.

.../. ...3

Wij danken dhr. A. JANSSENS conservator van het museum en hopen dat hij vlug een goed onderkomen vindt voor zijn schatten.

Na een overmatige lunch in Restaurant "DE VOS" te Nevele begeven we ons naar de graanstokerij "FILLIERS".

Op een visuele en ludieke wijze werd ons het stookproces uiteengezet, waarna wij de degustatieroom vervoegden.

Alhoewel JAN FILLIERS, ons zijn laatste fruitjenever wilde opofferen, had hij al vlug door dat de meeste onder ons geroutineerde kenners waren, en de voorkeur meer gaven aan een 38 graden, vijfjarige- of achtjarige jenever.

Onze laatste uitstap vond plaats op **maandag 27 november 1995**.

Onze vriend WILLY VERLEZ verzorgde een diamantbezoek aan WESTERNDIAMANTTOULS te Diksmuide, en dhr. WILLY DESMET zorgde voor het innerlijke, door een bezoek aan brouwerij STRAFFE HENDRIK te Brugge.

Alhoewel de dag werd ingezet met een droeve noot, want een vriend verliezen is het ergste dat iemand plots kan overkomen. Dhr. ALFONS DE JONGHE, dewelke we ons herinneren als een vreugdevol, joviale broeder nam te vroegtijdig op 21 oktober 1995 afscheid van gezin en vrienden. Wij blijven hen gedenken.

BUSJE KOMT ZO, BUSJE KOMT ZO, ja zoals besproken doen we grote uitstappen per bus, daarom dank aan alle leden voor de talrijke opkomst.

Na de Australische avonturen van onze voorzitter Julien aanhoord te hebben tijdens de autobusrit, komen we aan te Diksmuide in het diamantcenter WESTERNDIAMANTTOULS waar industriële sierdiamant worden verwerkt.

Alhoewel de meesten dachten een zwart dianlantje mee te pikken ofwel een sieraad te schenken aan vrouwtje lief kwamen wij bedrogen uit.

De diamantjes zaten goed verborgen en geteld, en niemand zag het zitten een diamantschijf voor vrouwtje mee te brengen doch, dit neemt niet weg dat we versteld stonden van de omvang en precisie van deze onderneming.

Wij blijven in Diksmuide, en onder de vleugels van de IJzertoren doen we ons tegoed in HotelRestaurant Sint-Jan.

Voor het laatste deel van de uitstap laten we ons voeren naar Brugge, waar Dhr. WILLY DESMET ons begeleidt in de brouwerij in het hartje van Brugge "STRAFFE HENDRIK".

De autobus moet op tijd terug zijn en zo eindigt dan ook onze laatste uitstap van het jaar aan ons verzamellokaal "De Zoeten Inval".

.../. ...4

Van de avondescapades wens ik geen uitleg te geven, om geen oude koeien uit de gracht te halen, of bepaalde personen te compromiteren.

Tot zover het Jaaroverzicht van onze uitstappen, waarbij ik nogmaals al degenen bedank voor de bijdrage ter inrichting van deze uitstappen, en hoop ik op een verdere vruchtbare samenwerking.

Tot besluit wens ik enkele agendapunten aan te stippen, waarvan U binnenkort schriftelijk zult verwittigd worden:

data's die voorgesteld worden voor de volgende uitstappen:

15 april, 17 juni, 16 september en 18 november

Het programma voor 15 april ligt al vast:

Bezoek aan PRIMUS (GREEN FAST FOODS)

Restaurant ligt nog niet vast.

In de namiddag bezoek aan Brouwerij HUYGHE.

In de toekomst denken we aan een bezoek aan de wapenfabriek FN te Herstal, GANDAHAM ORVAL - JUPILER enz.

Hierbij dank ik jullie allen voor Uw aandacht en wens jullie nog een prettige en gezellige namiddag.

