

Gent, 21 april 1995.

Aan de maandagbroeders,

Beste Vrienden,

Op maandag 6 maart 1995, werd ons vergadertehuis "De Zoete Inval" vroeg gevuld met leden voor onze uitstap naar Namur ingericht door onze vriend Luc Biebaut. Om 08.00 uur rook reeds heerlijk geurende koffie en de gewoonte getrouwe St. Pol was vroeg van de partij: om ons te vergezellen op de lange rit. Was het nu de schuld van de St. Pol of van telaat gekomen leden, een feit is zeker het vertrek werd 45 minuten later dan de op het programma aangekondigde 08.30 aangevat.

Spijtig genoeg moesten enkele vrienden forfait geven 1. Dhr. Lippens, wegens ziekte van zijn echtgenote, dhr. Hustinx wegens zijn waarnemende taak in het Consulaat, andere lieten zich verontschuldigen wegens hun werkafspraken: dhr. Nolf, dhr. De Smet, dhr. Verlee, dhr. Van Den Abeele, dhr. Engels en dhr. Burvenich.

Dhr. E. Van De Vijvere en dhr. Thorenburg, lieten zich verontschuldigen door het plotse overlijden --- van de vader van dhr. F. Van De Vijvere, waarbij de broederschap der maandagvrienden haar oprechte deelneming in de rouw betuigt aan dhr. Van Den Vijvere en zijn familie.

Eveneens kwamen er enkele nieuwe gezichten ons gezelschap vervoegen. Dhr. Christiaan Van Parijs, uitgenodigd door dhr. M. Pertry, dhr. R De Mey uitgenodigd door dhr. W. Latrez, en last but not least werd onze groep vervolledigd met een beroepsfotograaf dhr. A.D'Haenens uitgenodigd door de inrichtende partij dhr. I. Biebaut.

Laten we aanstippen dat dhr. Engels en dhr. Van Den Abeele te kennen gaven hun ontslag aan de broederschap aan te bieden wegens werkomstandigheden. Wij hopen dat de vriendschap mag blijven bestaan en wensen hun het allerbeste toe.

Zodoende verlieten vier wagens, 15 man sterk om 09.15 uur het Gentse Centrum richting Namur. Buiten een algemene plasbeurt bracht de reisweg geen noemenswaardige problemen op.

.../. ..2

Om 11.15 uur stonden alle wagens geparkeerd onder de toren van de Kathedraal" en na een druilige winterse regenbui werden we warm en hartelijk verwelkomd door dhr. Grafé en Zoon.

Na het welkomstwoord werd het verlaat programma zeer vlug aangevat door een bezoek aan de magazijnen van het wijnhuis Grafé Lecocq, waar kan men zich een beter magazijn voorstellen dan in de kelders van de Kathedraal.

De flessen hebben we niet geteld, wel gelet op de jaartallen en namen van noemenswaardige franse wijnen, onze vriend L. Biebaut zal nog een tijdje werk hebben met de verkoop ervan.

Zo is het reeds rond het middaguur als wij aan de Citadel van Namur aankomen waar in de ondergrondse treintunnel uit dienst sinds 1945, nu wijnen in de beste omstandigheden liggen te rijpen om gebotteld te worden.

Dhr. Grafé en Zoon leiden ons rond, en geven een deskundige uitleg over het stockage en botteling van de wijnen, zo leren we hieruit dat in de ondergrondse tunnel een constante temperatuur (zomer en winter), een zeer grote vochtigheidsgraad aanwezig is, uitstekend voor het rijpingsproces van de wijnen.

De botteling gebeurt nog op de artisanale wijze, en het reinigen van de vaten gebeurt met ossenwit, om zodoende het bezinsel in de vaten op te nemen en te kunnen verwijderen.

Zoals het past op een echte franse proeverij, wordt dan ook door de medewerkers van het huis Grafé Lecocq, met pipet onze wijnglazen gevuld door roemrijke wijnen zoals Cotes de Castillon, Graves, St. Esteffe (Medoc), St. Emilion, Lalande de Pomerol waarbij de geur en parfum eigen aan de wijn wordt beschreven door dhr. Grafé.

Zoals het bij een echte proeverij past is er echter weinig gemerkt van uitspuwerij, of is dit eigen aan de broederschap dat dergelijke vochten beter blijven in eigen lichaam.

Nadien worden we meegetroond naar de proefzaal, waar we nog eens geconfronteerd worden met uitstekende wijnen zoals een witte Graves, een St. Veran en Sancerre, en ons een brochure overhandigt met de huidige te verkrijgen wijnen en prijzen.

We vragen ons af of Luc de bestellingen nog kan opvolgen?

Na deze uitgebreide proef: mrtij dankt onze voorzitter dhr. I. Pauwels, de heer Grafé I.P. en Zoon voor de ontvangst en rondleiding en nodigt hun uit om te samen het middagmaal te gebruiken in La Ferme du Quartier, waarbij dhr. Grafé de uitgelezen wijnen aanbiedt bij het maal.

Zo is het al rond 13.30 uur dat wij in La Ferme du Quartier aankomen, en intrek nemen in een zaal speciaal gereserveerd voor speciale bijeenkomsten van de ronde tafel en gemeentebijeenkomsten, waarbij onze broederschap, dezelfde eer krijgt toebedeeld.

.. /...3

Terwijl de Prinsen van Croy in hun museum wachtende zijn, zijn we toe aan ons voorgerecht, verrijkt met een Montagny. Bij het hoofdgerecht laten we ons een Cötes de Catillon en een Gigondasse wel bevallen, het gerecht ronden wij af met een sibérienne flambé, terwijl bij de koffie, het nodig opkikkertje niet mag ontbreken, zodoende wordt waarheid wat we al dachten, en zullen we de Prinsen van Croy op een volgende keer met ons bezoek vereren.

Na het afscheidswoord in het Frans door dhr. H. Deplus, waarbij dhr. Grafé J.P. en Zoon bedankt worden voor de onvergetelijke proeverij neemt eveneens de zoon Grafé C. afscheid in het Nederlands.

Innerlijk een beetje teveel versterkt nemen we afscheid van de heren Grafé en La ferme du Quartier met een gemoedelijk pintje om de terugweg aan te vatten.

Iedereen tracht op zijn manier de beste terugweg te vinden om het verkeer te ontwijken en verwonderlijk vinden we elkaar terug in het Genste Centrum (café De Prelude) waar de uitstap wordt nagepraat, moppen getrap en menige gerstennat over onze lippen vloeit.

Om 23.00 uur verlaat ikzelf de broederschap, en laat de verantwoordelijkheid aan de medebroeders over om op nachtelijke uren deze uitstap af te sluiten.

Hierbij danken we in het bijzonder dhr. Grafé en Zoon, de heer 1. Biebaut voor de inrichting van deze uitstap en dhr. A. D'Haenens voor de fotoreportage.

Op deze bijeenkomst werd geen volgende data vastgelegd, of suggesties naar voren gebracht voor een volgende uitstap, laten we dan ook volgende punten indachtig zijn om voorstellen door te sturen naar het Bestuur :

vastleggen van datum volgende uitstap

suggesties voor de uitstap

logovoorstellen

aanvaarding nieuwe leden

pasfoto voor de tableau Le Chasse (stichtende leden)

het transportprobleem

In de hoop U vlug op de volgende bijeenkomst te mogen uitnodigen, eindig ik met hartelijkste en vriendschappelijke groeten.

De verslaggever,

ar hal.