



Ontstaan en Geschiedenis De Broederschap der Maandagvrienden.

De Broederschap der Maandagvrienden is een Gentse mannenvereniging ontstaan eind 1993 tijdens een samenkomst van vrienden in het toenmalige restaurant “De Zoete Inval”, uitgebaat door wijlen dhr. Wim Vanhoenacker. Op maandag was het restaurant gesloten waardoor, in alle rust, de vrienden konden vergaderen. Ze noemden zich dan ook “De Maandagvrienden”.

De Broederschap der Maandagvrienden werd officieel opgericht te Gent op 16 mei 1994 door wijlen Julien Pauwels, de Gentse Belleman, die de taak van voorzitter op zich nam. Wijlen dhr. Wim Vanhoenacker werd de eerste schatbewaarder en lokaalhouder. Wijlen dhr. Lucien Leyele, oud-commissaris van politie, werd ondervoorzitter, wijlen dhr. Alphons Hustinx, kolonel MAB (b.d.) en attaché bij het Consulaat van Zweden, werd secretaris en wijlen dhr. Stany Warchal, hoofd technisch medewerker Stad Gent, werd commissaris.

De samenkomsten en uitstappen, vooral in de stad Gent, beoogden steeds een culturele en culinaire gedachte met als doel de Gentse en de Vlaamse cultuur te bevorderen. In vriendschappelijke sfeer werden diverse cultuurhuizen en musea bezocht gevolgd door een culinaire en Bourgondische lunch. De eerste Algemene Vergadering ging door op 19 december 1994 en het eerste jaarverslag verscheen in 1995. Dit is het jaar dat als “stichtingsjaar” wordt aanzien. In 2020 vieren we dus ons 25-jaar bestaan.

Op 1 oktober 1996 werd in het Zweeds Consulaat te Gent door de ere-Consul wijlen dhr. Wilfried Lippens en tevens ere-voorzitter van de Broederschap der Maandagvrienden, een borstbeeld van Julien Pauwels overhandigd aan de Broederschap. Het College van burgemeester en schepenen van Stad Gent heeft in zitting van 21 februari 2013 de Broederschap erkent als Socio-Culturele vereniging.

De Broederschap der Maandagvrienden is uitgegroeid tot een feitelijke vereniging die 32 Gentse leden telt. Elke nieuwe kandidaat broeder dient voorgedragen te worden door twee “peters” en moet voordien aan drie activiteiten van de Broederschap deelgenomen hebben om definitief geïntoniseerd te kunnen worden.

Jaarlijks worden nieuwe kandidaat broeders plechtig geïntoniseerd en op genomen in de schoot van het broederschap. Ze worden hierbij begeleid door hun 2 peters in het bijzijn van alle broeders en volgens een vastgelegd ritueel.

<https://www.maandagvriendengent.be/>
